



ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Β. Κικίλιας επί του Κρατικού Προϋπολογισμού: 990 προσλήψεις, 2,1 δις για ΑΙΓΙΣ και πρόληψη μέσα από το νομοσχέδιο

Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2023

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 2024 είναι χρονιά-ορόσημο όχι μόνο για τον προϋπολογισμό- και ακούστηκαν πολλά και ενδιαφέροντα αυτές τις μέρες εδώ- αλλά κυρίως για την τεχνική λειτουργία ενός Υπουργείου πολύ κρίσιμου, όπως είναι το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ένα νέο Υπουργείο που γνωρίζετε ότι δημιουργήθηκε προκειμένου να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε επιτακτικές ανάγκες που έχει δημιουργήσει η κλιματική κρίση και έχει ως πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών, την ασφάλεια των ανθρώπων, των υποδομών, των περιουσιών, όπως και την προστασία του περιβάλλοντος από ακραία καταστροφικά φαινόμενα.

Θέλω να είμαι ειλικρινής και ξεκάθαρος. Βεβαίως η χώρα μας είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη- και δεν διαφωνεί κανένας νομίζω με αυτό- με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Επίσης, έχουν γίνει πολλά βήματα, ιδιαίτερα από την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο κομμάτι της παραγωγής και της κατανάλωσης ενέργειας, των ανακυκλούμενων πηγών ενέργειας.

Νομίζω ότι έχουμε επιδείξει ένα εντυπωσιακά θετικό αποτύπωμα. Όμως, ως οργανωμένη πολιτεία αργήσαμε πολύ και για πολλά – πολλά χρόνια να εκτιμήσουμε σωστά το εύρος και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μέχρι που αυτή έγινε από αλλαγή, κρίση.

Αργήσαμε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι νομίζω για πάνω από δύο δεκαετίες να προχωρήσουμε σε έναν έγκαιρο ανασχεδιασμό έργων. Σε έναν έγκαιρο σχεδιασμό νέων έργων.

Δεν επενδύσαμε έγκαιρα σε έργα πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων, προκειμένου να μειωθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Βεβαίως αντιλαμβάνομαι όπως και όλοι, ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε η δεκαετής οικονομική κρίση. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Ασφαλέστατα όμως δεν είχαμε αναπτύξει, και ως κοινωνία και ως χώρα, μια ανάλογη τέτοια κουλτούρα, υποτιμώντας πολλές φορές σενάρια πολλαπλών κινδύνων. Τον κορυφαίο κίνδυνο στο να χαθούν ανθρώπινες ζωές, αλλά και ως προς το οικονομικό αποτύπωμα, που πλέον σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος ανέρχεται σε 2,6 δις ετησίως ως αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης.

Με άλλα λόγια κυρίες και κύριοι συνάδελφοι έχουμε διαχρονικά πιστεύω ως πολιτικό σύστημα ευθύνες, τις οποίες αυτή η κυβέρνηση αναγνωρίζει. Αναγνωρίζει τη συνέχεια του κράτους και έχει αναλάβει με αποφασιστικό τρόπο να τις επιλύσει με βάση σημαντικές πρωτοβουλίες και μέτρα τα οποία έχει πάρει ο Πρωθυπουργός και το σύνολο των Υπουργών.

Ο φετινός προϋπολογισμός, λοιπόν, είναι σημαντικά υψηλότερος στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και ενσωματώνει και αντικατοπτρίζει και δαπάνες και μεταρρυθμίσεις. Δαπάνες για την πρόσληψη πυροσβεστών, δασοκομάντος και λοιπού προσωπικού. Δαπάνες για την ανάληψη νέων δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών μέσω του Προγράμματος Αιγίς συνολικού ύψους 2,1 δις ευρώ. Και φυσικά δαπάνες για κρατικές αποζημιώσεις και την Αρωγή προς τους πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές μέσω του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο προστέθηκε στο Υπουργείο, η Αρωγή κι έτσι ολοκληρώνεται και μέσω του Προεδρικού Διατάγματος η σύνθεσή του.

Ειδικότερα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις προσλήψεις, η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη δαπάνησε για το 2024 και έβαλε ήδη στον προϋπολογισμό 17,5 εκατομμύρια ευρώ με αύξηση της μισθοδοσίας κατά 4% στο Υπουργείο, για να προσλάβει 650 δασοκομάντος επταετούς θητείας, 240 πυροσβέστες και 50 αξιωματικούς μέσω πανελλήνιων εξετάσεων, 10 πιλότους, 30 αξιωματικούς με ειδικότητα μηχανικού, και 10 ιατρούς. Στο σύνολο 990 νέα στελέχη για το Πυροσβεστικό Σώμα. Θεωρώ ότι αυτή είναι μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη στη δύναμη την οποία θα έχουμε για την χρονιά η οποία έρχεται.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τον προϋπολογισμό και το ΑΙΓΙΣ στο οποίο αναφέρθηκα, το 2024 αποτυπώνει την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην ωρίμανση του Προγράμματος, καθώς οι εγγεγραμμένες πιστώσεις σε σχέση με το απελθόν έτος παρουσιάζουν αύξηση 188,24% σε ότι έχει να κάνει με το RRF, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο και χρηματοδοτεί δράσεις του Αιγίς με ορόσημο ολοκλήρωσής του τον 12^ο του 2025.

Ομοίως, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που έχει να κάνει με το ΕΣΠΑ και σε ό,τι αφορά το ΑΙΓΙΣ, η αύξηση των δαπανών και των πιστώσεων για το 2024 σε σχέση με το 2023 είναι της τάξης του 150%. Άρα το παραπάνω συνολικό μέγεθος του προϋπολογισμού που αφορά το 2024 και το Υπουργείο μας, αντανakλά νομίζω τα σημαντικά βήματα προόδου στην ωρίμανση έργων, με

αποτέλεσμα τη δημιουργία των αντίστοιχων αναγκών χρηματοδότησης για το 2024.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει γίνει πολύ σκληρή δουλειά αυτούς τους μήνες στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να ωριμάσουν και να ολοκληρωθούν και να μην χαθούν κονδύλια και να αξιοποιηθεί μέχρι και το τελευταίο ευρώ των Ελλήνων φορολογούμενων.

Αυτό θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη της κυβέρνησής μας για τη χώρα, για τους μήνες και τα χρόνια που έρχονται και για τις νέες γενιές μια που θα έχει τη δυνατότητα επιτέλους να έχει πολιτική προστασία, το πυροσβεστικό σώμα αλλά και όλα τα άλλα σώματα, εναέρια μέσα δικά της, αεροσκάφη, τα καναντέρ, ελικόπτερα βαρέως τύπου, μεσαίου τύπου, αμφίβια, τεχνητή νοημοσύνη, drones, σένσορες, κάμερες, χρήσεις δορυφορικών δικτύων, κεντρικούς εγκέφαλους συλλογής πληροφοριών.

Νομίζω ότι σε μια εποχή πολύ κρίσιμη ως προς τους κινδύνους που παρουσιάζονται στον πλανήτη και στη χώρα μας, αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική παρακαταθήκη.

Δεν θέλω να ξεχάσω και να μην συμπεριλάβω την αύξηση 1185% στα κονδύλια για την Αρωγή, μια που σας είπα προστέθηκε η ανάλογη υπηρεσία στο Υπουργείο και οι ανάγκες είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλες.

Σε ό,τι έχει να κάνει με το σκέλος του τακτικού προϋπολογισμού είμαι υποχρεωμένος να σας ενημερώσω ότι και εκεί αυξήθηκε σημαντικά η χρηματοδότηση για σημαντικά κομμάτια μισθολογικού ενδιαφέροντος και επιχορηγήσεων τα οποία αφορούν ενδεχομένως και δήμους της εκλογικής σας Περιφέρειας.

Άρα, πρώτα από όλα σε ό,τι έχει να κάνει με τους μόνιμους και τους ΙΔΟΧ οι οποίοι έρχονται να προσαρτηθούν στο Υπουργείο και να είναι μόνιμο στελεχιακό προσωπικό και στην Αρωγή και γενικώς στην ολοκλήρωση του προεδρικού διατάγματος.

Την αύξηση επιχορηγήσεων στους δήμους όλης της χώρας με σκοπό την ενίσχυση των δράσεων αποκατάστασης μετά από συντέλεση φυσικών καταστροφών.

Την αύξηση των πιστώσεων που αναφέρονται στη μίσθωση εναέριων μέσων δασοπυρόσβεσης. Νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό από ποτέ με βάση τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης τις οποίες αντιμετωπίζουμε κάθε χρονιά.

Και φυσικά την πολύ ουσιαστική και σημαντική χρηματοδότηση για την ενεργοποίηση και ανάπτυξη του εθνικού μηχανισμού εναέριας έρευνας και διάσωσης μέσω μίσθωσης εναέριων μέσων και τη χειμερινή περίοδο.

Τη δυνατότητα που θα έχουμε δηλαδή ολοκληρωμένα, όχι μόνο πάνω από τη νησιωτική αλλά πάνω και από την ηπειρωτική χώρα. Εκεί που αισθανόμασταν ότι αυτό δεν είναι δυνατό, τώρα και σε ενδεχόμενα ατυχήματα σε ορεινούς όγκους, όπως δυστυχώς έχει συμβεί και στη μνήμη αυτού του παιδιού αφιερώνεται αυτός ο εθνικός μηχανισμός εναέριας διάσωσης “Θεοφάνης Ερμής Θεοχαρόπουλος”, θα υπάρχει η δυνατότητα να γίνεται διακομιδή και

πρωτογενώς και δευτερογενώς, δηλαδή και από τον τόπο ενός δυστυχήματος ή ατυχήματος στο πλησιέστερο νοσοκομείο το οποίο θα έχει οριστεί, αλλά και από ένα νοσοκομείο σε άλλο.

Κυρίες και κύριοι, είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό τόσο εδώ, μέσα σε αυτήν την αίθουσα του Κοινοβουλίου, όσο και σε άλλα θεσμοθετημένα κέντρα διοίκησης, ότι ο βασικός ρόλος του κράτους, η βασική λειτουργία είναι να παρέχει ασφάλεια στους πολίτες.

Η ασφάλεια διατρέχει όλες σχεδόν τις πλευρές της ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών, από την εθνική ασφάλεια. Έγινε πολύ κουβέντα εδώ τις τελευταίες μέρες σε ό,τι έχει να κάνει με τις προμήθειες στις Ένοπλες Δυνάμεις, την ασφάλεια στους δρόμους και στις γειτονιές.

Την ασφάλεια δικαίου ως το κοινωνικό κράτος, από την προστασία της δημόσιας υγείας ως την πολιτική προστασία. Όλα αφορούν τον τρόπο που ανταποκρίνεται ή δεν ανταποκρίνεται ικανοποιητικά το κράτος σε αυτόν τον κορυφαίο ρόλο.

Πρέπει να τονίσω εδώ ότι αυτή τη θεωρητικά αυτονόητη αρχή την οποία εγώ πιστεύω ιδιαιτέρως, για πολλούς και διαφόρους λόγους, τη βλέπουμε αρκετά χρόνια τώρα να έχει ατονήσει προς όφελος ενός αυτοαναφορικού εν τέλει κράτους με δική μας ευθύνη, αισθάνομαι πολιτική ευθύνη και για αυτό έχει υπάρξει καίρια πρώτη σε προτεραιότητα του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, μια συνεχόμενη μάχη και προσπάθεια, να βελτιώσουμε αυτό το κράτος προς όφελος των πολιτών.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει δουλέψει σκληρά προς αυτήν την κατεύθυνση, την στήριξη των πολιτών, την στήριξη των πολλών, τη στήριξη των νοικοκυριών, αλλά και τη στήριξη των ανθρώπων που δεν μπορούν ή δεν έχουν.

Για όλους αυτούς τους λόγους φυσικά υπερψηφίζω τον προϋπολογισμό και καλώ όλους σας να κάνετε το ίδιο.

Σας ευχαριστώ πολύ.